

Hallo!

Iedereen kent Pippi Langkous, het sterkste meisje van de wereld! Ze woont helemaal alleen in Villa Kakelbont. Nou ja, niet helemaal alleen, want ze heeft een aapje en een paard. Samen met buurkinderen Tommy en Annika beleeft ze de gekste avonturen! Weet je wat Pippi altijd zegt: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!"

Ben jij ook een beetje Pippi?

Pippi Langkous doet altijd haar eigen zin, en niet naar school gaan hoort daarbij. Maar als je niet naar school gaat, heb je ook nooit vakantie... **Dus... op woensdag 1 september zal Pippi er bij zijn!** En hoe!

Zorgen we voor een warm onthaal door allemaal Pippi te zijn? Ja? Groot en klein trekt dan zijn Pippi-kledij aan op de eerste schooldag: bonte kleurtjes en misschien wel een zelfgemaakte pruik?! Vooral niet naar de winkel lopen (!) maar tijdens de zomervakantie op zoek gaan naar de meest geschikte outfit! En ja hoor, kapiteins, Tommy & Annika, ... zelfs een paard of aap is welkom! Het wordt groots!

Tot 1 september!

