

Boekentips voor de “Week tegen Pesten”

Van 5 tot 12 februari is het opnieuw de Vlaamse Week tegen Pesten. Met deze boeken kan je **het thema pesten op een laagdrempelige manier in de klas** brengen. Vanaf de eerste kleuterklas tot en met de derde graad: voor elke leeftijd werd een boek geselecteerd dat dit thema op een mooie, originele en creatieve manier aankaart. Veel succes!

Marc



Rood, of waarom pesten niet grappig is

Tuur bloost. Ik zie het en wijs ernaar. Iedereen lacht. Tuur bloost nog meer. Hij is net een tomaat. Of een vuurtoren. Paul lacht gemeen. Dit is niet leuk meer. Zeg ik het aan de juf? Maar wat zal Paul dan met mij doen? Een gevoelig verhaal over een pestsituatie.

→ Een van dé klassiekers voor **de jongste kleuters** als het over pesten gaat. Op een rake manier wordt vanuit de rol van de 'omstander' het verhaal verteld.

Meneertje Prot

Meneertje Prot kwam ter aarde met een knal. Het knaapje was geboren en uit zijn kontje was direct een protteke te horen. Ze noemden hem soms schattebout, soms poepje en soms scheetje. Hij was een echte protkampioen. Ze vlogen uit zijn reetje. Maar toen hij groter werd, moest hij spelen in z'n eentje, want de wind uit zijn buikje maakte hem een buitenbeentje ..

→ Een verhaal voor **de oudste kleuterklas** over een jongetje dat niet bij de pakken blijft zitten en van zijn nadeel een groot voordeel maakt.

- Hilarisch verhaal op rijm
- Over protjes, scheetjes en anders zijn
- Met een verrassende twist



Kip zonder kop

'Kip zonder kop!' roept Haan. Alice krimpt in elkaar. Ze voelt pijn. Geen pijn aan haar teen of aan haar hoofd. Het is je-doet-me-verdriet-pijn. 'Ga weg, Alice,' kraait Haan. 'Jij hoort hier niet.' Alice blijft alleen achter. Maar in het kippenhok is het onrustig. Er wordt gekakeld, gewapperd en getrapt. Scheldwoorden vliegen in het rond: Langpoot, Scharminkel, Kaalkop! Haan lacht. Hij blijft buiten schot. Tot ...

→ Een verhaal vanaf **het eerste leerjaar** over hoe woorden iemand hard kunnen raken.

- Krachtig prentenboek over pesten
- Met bijzondere illustraties in heel veel tinten geel en oranje

Dik oké

'Dikke koe! Nu al moe?' Kaat schrikt van die lelijke woorden. Wout gebruikt ze erg vaak. Kaat wordt er triest van. Sinds vorig maand speelt Kaat in de basketbalploeg van Wout. Wout is de beste speler. Iedereen vindt Wout geweldig. Behalve Kaat. Wat moet er nu gebeuren? Wie kan Kaat helpen?

→ Een positief en herkenbaar verhaal **voor het tweede leerjaar** over hoe scheldwoorden je zelfvertrouwen helemaal naar beneden kunnen halen.

- Toont de impact van pesten en schelden
- Over de kracht van goeie vrienden en familie
- Met een niet-stereotiep hoofdpersonage dat graag basketbal speelt





Jengeltje

Kijk, dat is Jengeltje. Het meisje met de mooie blonde krullen en vleugels op haar rug. Ze lijkt op een engel. Maar dat is ze niet echt. Jengeltje knipt in het haar van andere engelen. Ze pikt hun rijstpap. Ze roept en schreeuwt en plaagt. De andere engelen hebben er genoeg van. Ze sturen haar voor straf naar de mensen. Maar of die daar zo blij mee zijn?

- Een grappig verhaal over aandacht willen en grenzen aftasten vanaf **het derde leerjaar**.
- Hilarisch verhaal
- Boordevol ondeugendheid
- Over een engel die dat meer weg heeft van een bengeltje

De koudste winter

Het was kouder dan de jongen ooit had meegemaakt. Kouder ook dan de oude man ooit had meegemaakt en hij was werkelijk ontzettend oud. Niemand wist nog wanneer de nacht eindigde en de dag begon of omgekeerd. Kwam het door iets wat de jongen deed? Of door wat Maura deed? Wat de jongen ook probeerde, alle kleuren verdwenen, zelfs in de kleren van de mensen. Tot hij op een dag een roodborstje zag in de schuur ...



- Aangrijpend, intuïtief verhaal over eenzaam zijn en pesten vanaf **het vierde leerjaar**.
- Een bijzonder verhaal boordevol symboliek en verbeeldingskracht
- Met schitterende, gedetailleerde illustraties van Alain Verster



De jongen die steeds viel

TimTom Tuimel wordt gepest met zijn naam. Op een dag verandert hij zijn naam in Daan. Daan is stoerder dan TimTom. Hij laat zich niet doen door de pestkoppen. Maar hij struikelt en valt voortdurend. Kan TimTom wel zichzelf zijn met een andere naam?

- 'Ontroerend verhaal over een jongetje dat met hulp van zijn ouders en andere volwassenen in zijn omgeving gaandeweg meer vertrouwen ontwikkelt. De binnenwereld van de hoofdpersoon is goed uitgewerkt. Hierdoor worden zijn gevoelens helder en indringend overgebracht. Gevoelig, herkenbaar verhaal.'

'Het boek leest gemakkelijk door de korte zinnen en de duidelijke hoofdstukindeling, maar is niet kinderachtig. Een herkenbaar verhaal, waarin letterlijk en figuurlijk goed naar voren komt hoe iemand met zichzelf in de knoop kan liggen. En hoe je daar op een ontspannen manier uit kunt komen.'

Vijfde leerjaar

Het fantastische verhaal van Ferre & Frie

Ferre voelt zich best tevreden in de flat bij Frie. Want al is ze soms nors en komt ze nauwelijks buiten, Frie doet álles voor hem. En toch zeurt er een geheim in zijn hoofd en zijn hart... Is alles wat Frie hem heeft verteld wel waar?

- 'Siska Goeminne brengt het op een originele manier, waarin grappige, ontroerende, trieste en blije passages elkaar afwisselen en zorgen voor een mooi evenwicht.' 'Het fantastische verhaal doet zijn titel eer aan. De spaarzame tekst van Siska Goeminne en de complexloze tekeningen van haar zoon Jef Roels (negen jaar!) vinden elkaar moeiteloos.' 'Een puur boek dat ontroert door de voorzichtige gebaren van gekwetste mensen en het wit tussen de woorden.'
- Zesde leerjaar.**

