

## Dag, beste vrienden van het Sint-Barbaracollege!

Kennen jullie Burundi? En de hoofdstad Bujumbura? Ik ken het een beetje want ik ben daar in 2001 en in 2005 enkele weken op bezoek geweest. Het is een arm land en de meeste mensen moeten overleven met wat ze zelf produceren. De boeren kweken een beetje koffie op kleine lapjes grond. Om maar een cijfer te noemen: een leraar in de lagere school verdient 80 euro niet per dag, maar per maand! Er zijn naast de Batwas (pygmeeën) twee stammen in Burundi die elkaar voortdurend bekampen: de meerderheid Hutu's en de minderheid Tutsi's. De vroegere rebellenleider van de Hutu's is nu al sinds 10 jaar president, maar wil de macht niet overdragen.

Zoals in alle grootsteden zijn er daklozen (ook in Brussel kan je ze zien!) en dus in Bujumbura ook. Vooral de jeugd, vanaf 5 jaar, leven op de straat worden "straatkinderen" genoemd.

Onze zuster Fidela, (een Burundese missionaris die ik in Kameroen gekend heb), heeft dat gemerkt en ze heeft dat aan onze groepsleider verteld. De groep noemt zich ICM. Daarom hebben we huis gekocht dat noemt: **"Maison de Passage Saint Augustin pour les Enfants en situation de Rue"**. (Vertaal dat maar eens !)



De meeste kinderen zijn weeskinderen die door hun oom of tante verwaarloosd worden of andere kinderen die thuis teveel geweld zien en daar voor vluchten. Het is de bedoeling dat de kinderen daar een beetje rust vinden, eten en kleren krijgen, hun verwondingen verzorgd worden, aandacht krijgen, eens kunnen TV kijken en naar school gaan. Het is een tijdelijke opvang voor die kinderen. De zusters met hun helpers zoeken de familie op, praten ermee in de hoop dat de familie vroeg of laat, terug die kinderen opnemen. Als dat niet gebeurt komt 70 % deze kinderen na 5 jaar in de gevangenis terecht als kleine bandietjes die later grote criminelen worden....

Als de school daar iets kan voor doen? Alvast bedankt.  
Hierbij een paar foto's zuster Fidela (in het midden in het blauw) met de eersten die binnen veilige muren opgevangen werden.  
De meest recente foto is genomen voor het opvanghuis.

Veel liefs en een dikke merci !  
Rita De Swaef

**Het SBC maakte 1500 euro over om de eerste opvang te helpen overbruggen.**

