



EHBO voor kleuters

In HKS5 werd EHBO voor kleuters aangebracht. Het thema gaat niet om over het verlenen van hulp aan de kinderen, maar hoe kunnen de kinderen zelf EHBO toepassen.

Als intro van dit thema kwam Brecht de Beer in ons klas. Hij had een aantal voorleesboekjes mee die aan de kinderen het één en ander duidelijk maakten...

Zo werd in het boekje : "Een rugzak vol eerste hulp" uitgelegd hoe er moet gereageerd worden als we gevallen zijn, wat zit er in het EHBO-kistje en hoe kunnen we zien of het kastje aan de muur wel degelijk een verzorgingskast is...

In het boek: "Dat is heet" worden brandwonden onder de loep genomen. Hier nemen we vooral mee "Water, de rest komt later!"

Nadat het verhaal: "Mijn buik doet pijn" verteld werd, keken we vooral naar zaken uit het dagelijkse leven waar we mee geconfronteerd worden. Wat is gezond, wat eten we het best met mate en wat is giftig...

"Mijn neus bloedt", een verhaal waar veel kinderen zich in terug vinden, want een bloedneus komt zeer regelmatig voor bij jonge kinderen. Aan de hand van dit boekje werd een stappenplan besproken hoe er moet gereageerd worden bij dit euvel.

Uiteraard was Brecht de Beer steeds betrokken bij de activiteiten wat voor de kinderen een heel leuke en speelse ervaring was. En hopelijk hebben we in de grote vakantie niet te veel pijntjes...