

Poëzieweek 25-29 januari 2021 - Gedichtendag donderdag 28 januari 2021

Voorlezen aan (jonge) kinderen is belangrijk: het is niet alleen cruciaal voor de taalontwikkeling en leesvaardigheid van je kind, het vergroot ook het inlevingsvermogen, prikkelt de fantasie, creëert een veilige band tussen jou en je kind, en wakkert allerlei vaardigheden aan.

In de eerste plaats grijp je allicht naar een prentenboeken of voorleesbundel, en die boeken zijn zonder meer uitstekend! Maar toch wil ik hier graag een lans breken voor het voorlezen van poëzie. Gedichten voorlezen is bijzonder leuk en het levert een rist extra voordelen op: zie

http://www.kbz.be/kbz/kbz/Welkom!_files/WAAROM%20IEDEREEN%20ZIJN%20KINDEREN%20POE%CC%88ZIE%20ZOU%20MOETEN%20VOORLEZEN.pdf

Op maandag 25 januari start bij ons op school de **“Poëzieweek”**. In onze klassen willen we hier een hele week rond werken. Daarom luisteren we graag naar gedichten van onze ouders, grootouders, bekende Zottegemnaars, grote broer of zus,... misschien kent u nog een daverend aftelrijmpje of een onroerend versje met een mooie anekdote daaraan verbonden?

Wegens de coronamaatregelen kunnen we u helaas niet uitnodigen in ons klaslokaal, maar dat kan wel van op afstand en online via onze **“PoëzieBOX”**. Doe jij mee?!

Hoe gaat het in zijn werk?

Je kiest een dag in de poëzieweek 25-29.01 waarop je poëzie kan voorlezen aan ons klasje “van op afstand”.

Om alles vlot te laten verlopen vragen we het formulier via deze link (<https://forms.gle/SPYS7RAcZt6ziUo79>) in te vullen. Op die manier spreken we verder af hoe alles zal verlopen. Het formulier is ook te vinden op de schoolsite via www.kbz.be.

Laten we er samen een leuke poëzieweek van maken.

Met vriendelijke groet
Marc De Groote
directeur