

Lees dit om je kind aan het lezen te krijgen

1 Ga met hen naar de bib (Klara Vrolix, *educatief medewerker bib*)

Laat kinderen in aanraking komen met verschillende soorten boeken. Niet alleen met romans of traditionele leesboeken. Vaak zeggen kinderen dat ze niet graag lezen omdat ze niet weten dat er ook andere opties zijn. Ga met hen naar de bibliotheek of boekenwinkel en laat hen kiezen uit boeken met verschillende thema's. Laat hen eens een boek lezen over hoe je je eigen boomhut kan bouwen of een boek vol humor. Wie weet slaat dat wel aan. Want er zal altijd wel een boek zijn waarmee je hen aan het lezen zal krijgen. Het is gewoon een zoektocht om het juiste boek te vinden."

BOEKENTIP – "Suzie Ruzie in het diepe" Auteur: Benjamin Leroy en Jaap Robben

Het is een grappig boek dat eigenlijk bedoeld is voor kleuters als voorleesboek maar het slaat ook aan bij wat oudere kinderen. Het is een boek met weinig tekst maar hele mooie illustraties waardoor je als kind minder het gevoel hebt een echt boek te lezen."

2 Toon het goede voorbeeld (Ann Muylle, *zorgleraar*)

Laat je kind zelf een boek uitkiezen en lees dan zelf op dat moment ook een boek. Je zal zo de leesmotivatie van je kind aanwakkeren. Het is gemakkelijker om hen de leesriebels door te geven als je zelf ook de leesmicrobe te pakken hebt. Want een kind voelt dat als je iets met passie doet of niet. Elke dag samen een kwartiertje lezen kan al wonderen doen."

BOEKENTIP – "De grootste ettertjes van de wereld" Auteur: David Williams

"Het is een boek dat heel erg in de smaak valt bij jonge kinderen omdat het boordevol humor zit. David Williams is de Roald Dahl van deze jonge generatie. Het is een boek dat zelfs kinderen die niet graag lezen erg aanspreekt. Omdat de letters groot zijn, heb je het gevoel dat je minder moet lezen. Maar voor je het weet zit je al een paar minuten en bladzijden verder."

3 Maak er een spel van (Annemieke De Bruyne, *communicatieverantwoordelijke*)

We verplichten de kinderen te vaak een bepaald genre te lezen of een zeker niveau te halen. Ze moeten het plezier van het lezen herontdekken en het minder als een taak zien. Lees samen met je kind en doe het op een speelse manier. Dat kan je bijvoorbeeld doen met een dobbelsteen: bij vier ogen lees je al fluisterend, bij zes ogen lees je samen de zin voor. Je kan het lezen ook aangenamer maken met een leesbingo waarbij je verschillende leesplekken kan afvinken. Lees bijvoorbeeld eens een boek op de gang, in het tuinhuisje of ondersteboven in je bed. Dat maakt het wat speelser en spannender.

BOEKENTIP – "Lezen is voor losers" Auteur: Beth Bacon

Het is een boek met tips over hoe je alsof kan doen dat je aan het lezen bent. Als kind denk je dan 'ik ben hen hier aan het beetnemen'. Maar uiteindelijk zijn ze na twintig minuten al enkele pagina's verder en hebben ze genoten van het boek zonder het echt te beseffen.

4 Toon je enthousiasme voor boeken (Cindy Van Liertop, *onderwijzeres*)

Als je laat zien dat je zelf ook graag leest, dan zal dat aanstekelijk werken. Je zal de kinderen zo ook onbewust aanmoedigen om zelf eens een boek vast te pakken. Geef het goede voorbeeld door ook vaker zelf een boek te

BOEKENTIP - "De boom die niet was gepland" Auteur: Marc De Bel

Marc de Bel is de auteur van de jeugd. Hij heeft zelf ook nog in het onderwijs gestaan, hij weet dus als geen ander hoe je voor kinderen moet schrijven en hoe je die leesriebels kan aanwakkeren. Hij vindt er geen doekjes om, zijn verhalen zijn grappig en speels zonder dat het kinderachtig overkomt.

Naar 'Het Nieuwblad' 7 december 2019

Al deze leesboeken zijn ter inzage bij onze zorgcoördinator Griet Vergracht. Kom gerust eens langs!